

05.02.2021

Ordumuzun-yardımızun seçkin komutanlarından, saygıdeğer komutanım Sadık PİRÂDE bey! Tevâzu göstererek göndermiş olduğunuz çok değerli mektubunuzu aldım. Çok memnûn oldum! Selâm ve saygılarımla arz ediyorum!

Hiç beklentim olmadı, olmayacak da. Her mümin-müslümân; yaptığı sâlihâtı Rabbimizin rızası için yapar. Tattifi Allâh'tan bekler. Kuldan gelen tattifi de tebrik ve tesvik olarak kabûl eder. Rabbimizin tattifi, sizlerin tebriği başım-gözüm üstünel!

Vatansız devlet devletsiz millet olmaz! Yaşamayı da olanaksızdır. Millet temeldir. Temel sağlamırsa, devlet ve vatan da ayakta kalabilir. Bunun için de; bu vatanın habesini tenfîs eden devletinden eksiksiz hizmet bekleyen mükellef her birey, devlete destek olmak mecbûriyetindedir. Bu mecbûriyet Kurânımızda onlarca âyette emredilmiştir. Devletin korunması da; güçlü bir orduya, güvenlik güçlerine bağlıdır. Enfâl sûresinin 60. âyeti bunun en önemli yaptırım emridir:

"Ve siz de gücünüzün yettiği kadar onlara karşı her çeşitten kuvvet biriktirin ve savaş atları [bu günün en modern ve caydırıcı savaş donanımları] hazırlayın ki onlarla, Allâh'ın düşman olanları, kendi düşmanlarınızı ve Allâh'ın bilip de sizin bilmediğiniz, bunlardan aşağı daha başkalarını adam edesiniz. Ve Allâh yolunda her ne harcarsanız O size EKŞİKSİZ ÖDENİR ve siz haksızlığa uğratılmazsınız."

Bu başarıyı elde etmek için de Âl-i İm-rân sûresinin 139. âyetini uygulamak gerekir:

"Ve gensemeyin, üzülmeyin! Ve eğer İNANANLAR İSENİZ, EN ÜSTÜN OLAN SİZSİNİZ!"

Kur'an'da "sadaka" olarak geçen kelime, devlet kurumlarından alacağımız hizmete karşılık ödeyeceğimiz HARC, "zekât" olarak geçen kelime ise, devleti güçlü bir şekilde sürekli ayakta tutmak için "imân borcu" olarak ödememiz gereken "imân vergisi"dir! Fıkıh kitaplarında önerilen sadaka ve zekât değildir! "Sadaka"; devlet tarafından, her vatandaşın (müslim-gayrı müslim) alınır, "zekât" ise, sadece mü'min-müslimânların, devlet istemeden, devlete ödemesi gereken "imân borcu"dur! Bunun en alt ve en üst seviyesi yoktur. Yılda bir de değildir. Ne zaman maddeden müsâitsen..! Herkes kazandığına uygun verecektir!

Rabbimiz nasib ederse ölüncüye kadar bu yardımım devam edecektir. Biraz da geç kaldığımı itiraf ederek Rabbimizden af, devletimizden özür diliyorum. Çünkü Kur'anı yeni yeni anlamaya başladım!

Rabbimiz Teâlâ; kahraman ordularımızı, güvenlik güçlerimizi, karada, denizde, havada, dağlarda, ovalarda, her iklim her şartlarda mansûr ve muzaffer eylesin. Düşmanlarımızın beynine mega korku salsın! Şehitlerimize rahmet eylesin, gâzilerimize sağlık ve âfiyet versin!

Saygılarımla! Allah'a emânet olunuz!

Kadri YAKAR



Not: Ayet meâlleri; Araştırmacı-yazar, "Teb'yînu'l Kur'an" ve "İniş sırasına göre Necm Necm Kur'an Meâli"nin yazarı Hakkı YILMAZ'ın meâlinde alınmıştır. Piyasadaki en güvenilir kaynaklar.